

Duurzaamheidsfestival in Assen: Geloof in groen leven

Op initiatief van de lokale kerken en het Humanistisch Verbond Drenthe en in samenwerking met Solidair Groningen en Drenthe en de verenging Noorden Duurzaam vindt op zaterdag 27 januari 2024 een gratis Duurzaamheidsfestival 'Geloof in groen leven' plaats in 't Lichtpunt in Kloosterveen. Studenten van de Hanzehogeschool Groningen helpen bij het organiseren. Het doel is om bewustwording te vergroten, inspiratie op te doen, te leren van elkaar en acties en samenwerking op het gebied van duurzaamheid te realiseren.

Waarom een duurzaamheidsfestival?

Het grootste deel van de mensen is inmiddels wel overtuigd van het feit dat de mens de grootste veroorzaker is van de klimaatverandering waar we nu middenin zitten. Ook maken we ons grote zorgen over de verslechterende biodiversiteit in onze leefomgeving, die voornamelijk het gevolg is van onze industriële benadering van de productie van voedsel. Er is dringend actie nodig. Toch blijft de actie ver achter bij wat nodig is. We worden nu al gedwongen om ons aan te passen aan de veranderende klimaatomstandigheden (klimaatadaptie), die we twintig jaar geleden al zagen aankomen. We geven de rivieren meer ruimte, we verstevigen de dijken en maken de bewoonde omgeving geschikt om water vast te houden. Dat blijven technische maatregelen waaruit blijkt dat we veel vertrouwen op de techniek. Maar er is nog veel meer nodig om de omslag naar een duurzame samenleving te realiseren. In een duurzame samenleving zorgen we ervoor dat onze aarde ook op de langere termijn nog een paradijs is om als mens in te vertoeven. Daarbij houden we dus niet alleen rekening met onze eigen korte termijn behoeften maar met die van andere levensvormen. Alleen op die manier slagen we er in om het ook voor de mens op lange termijn prettig leefbaar te houden.



Het festival is leuk en interessant voor iedereen en alle leeftijden.

Voor kinderen zijn er activiteiten om met de natuur en onze omgeving bezig te zijn. Er komen informatietafels, posters, lezingen, workshops, verkoopstalletjes, kinderactiviteiten, barista koffie, mensen van de gemeente Assen en er is muziek. Een breed aanbod om kennis en inspiratie op te doen, energie-bespaartips te krijgen, verantwoorde aankopen te doen (bijvoorbeeld boeken, vintage kleding, fair trade).

Wat gaat er gebeuren (van 10:00 u. tot 15:00 u.):

- Bij binnenkomst wordt deelnemers gevraagd door een, door een enthousiaste kunstenaar bij te dragen aan een wensboom. Daarvoor zal gerecycled hout gebruikt worden. Aan het eind van de dag zal de mooiste wens verkozen worden om een vervolg aan het duurzaamheidsfestival te geven.
- De wethouder duurzaamheid, Martin Rasker, zal de opening verrichten.
- Er zijn ongeveer 20 partijen die tafels zullen bemensen om gedurende de gehele dag deelnemers te kunnen voorzien van informatie en hun activiteiten onder de aandacht te brengen.
- Die partijen zijn: Land van Ons, Asser Energie, Zorg & Natuur, Wereldwinkel, SDG Nederland, Duurzaamheidscentrum Assen, Moestuin vereniging de Vlieg, De vereniging ecologisch leven en tuinieren (Velt), De Drentse Klimaatcrisis coalitie, Energiecoaches, Studentenonderzoek naar een andere gebruiksmodel van Fietsen, De Spingroep, Robin Doet, De vereniging Noorden Duurzaam, het Humanistisch Verbond Drenthe, Solidair Groningen/Drenthe en andere partijen.
- Een buurttaxi initiatief (WelMobiel) zorgt ervoor dat mensen duurzaam van het centrum van Kloosterveen naar de festivallocatie gebracht worden.



- De Hanzehogeschool zal assisteren met een onderzoek naar de tevredenheid van de bezoeker;
- Tot slot zal er ook heerlijke, verse barista koffie en cake en appeltaart tegen zeer lage prijzen te verkrijgen zijn en zullen diverse partijen ook zorgen voor de nodige versnaperingen.

Workshops en presentaties

Er zullen elk uur workshops gegeven worden.

VELT (interactieve presentatie)

De vereniging ecologisch leven, koken en tuinieren (VELT) wil een samenleving opbouwen waarin ecologisch leven centraal staat. Een samenleving die verstandig omspringt met energie en grondstoffen. Een samenleving die zich bewust is van de impact waarop we dingen produceren en consumeren. Maar streven naar een samenleving waarin **duurzaamheid niet weg te denken is**.

VELT is een onafhankelijke, pluralistische vereniging van denkers, durvers en doeners voor een ecologisch gezonde en rechtvaardige samenleving, binnen het brede kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

Zij verzorgen een workshop waarin je kunt kennismaken en zelf ervaren hoe het is om te werken aan een ecologisch leven op individueel niveau en samen met anderen.

Laudato Si (Film)

Paus Franciscus roept iedereen met invloed op om zijn/haar macht te gebruiken om klimaatcrisis af te wenden. Hij publiceerde op 4 oktober Laudate Deum, de update van zijn klimaatbrief Laudato Si'.

Wij zijn verantwoordelijk voor het oplossen van de klimaatcrisis. Sinds het klimaatakkoord van Parijs hebben we hiervoor veel te weinig gedaan. Paus Franciscus: "Werk samen om weer in evenwicht te komen met de aarde, die ons thuis is."

Documentaire The Letter: Een film met paus Franciscus over de gevolgen van de klimaatcrisis. In de film reizen een paar selecteerde mensen uit verschillende werelddelen naar Rome om te spreken met paus Franciscus. Ze vertellen over de gevolgen van klimaatverandering voor hun thuis.

SDG Nederland (interactieve presentatie)

Onze generatie is de eerste die de middelen heeft om de transformatie te maken naar een wereld met meer welvaart en minder ongelijkheid. Een wereld waarin we biodiversiteit en klimaat beschermen en waarin iedereen een plaats heeft. De Sustainable Development Goals (SDG) zijn de agenda voor die wereld in 2030. De taal van de zeventien doelen verbindt en maakt het mogelijk samen te werken. De doelen zijn onderling verbonden en overschrijden grenzen tussen landen en sectoren.

SDG Nederland brengt individuen en organisaties bijeen, katalyseert gezamenlijke acties en creëert synergie rond de doelen.



Eco Humanisme (humanistisch Verbond Drenthe)

Het Humanistisch Verbond streeft naar een duurzame en eerlijke samenleving die de draagkracht van de aarde niet overschrijdt. Een samenleving die gebaseerd is op een relationeel mensbeeld met de mens als onderdeel van de aarde. Een samenleving die de ecosystemen waarvan we deel uitmaken herstelt en versterkt in plaats van uitput. En die met zorg omziet naar de uiteenlopende bewoners met wie we de aarde, een kleine planeet in een enorm universum, delen.



Zoals de mensen in Nederland en wereldwijd die nu al worden getroffen door klimaatverandering en andere ecologische crises. Maar evengoed de andere aardbewoners waarmee we verbonden zijn doordat we een planeet delen. Denk hierbij aan niet-menselijke dieren als vlinders en bijen, aan planten en bossen maar ook aan de lucht- en waterstromen die nodig zijn voor ons om te kunnen leven. Ook voelen we ons verantwoordelijk voor de toekomstige generaties (mensen en niet-mensen) aan wie wij de aarde in goede staat willen doorgeven. Wij willen een aarde waarop niet alleen wij mensen maar alle bewoners in onderlinge samenhang kunnen floreren.

Het vooruitzicht van een onleefbare wereld voor toekomstige generaties is voor menig humanist niet te accepteren. Dit vooruitzicht ondergraaft de betekenis van ons huidige handelen en leven. Daarom is het toekomstbeeld van een aarde waarop alle bestaansvormen kunnen floreren ons als levensbeschouwelijke organisatie die zich bezighoudt met zingeving en humanisering menens. Het Humanistisch Verbond voelt de verantwoordelijkheid om vanaf heden bijzondere vermogens die wij als mensen hebben, zoals creativiteit, de ratio en wetenschap, samenwerking, daadkracht en morele oordeelsvorming in te zetten voor het realiseren van een florerende aarde. We geloven daarbij dat verwondering over onze verbondenheid met de aarde ons kan inspireren om op een duurzame manier in actie te komen tegen de verschillende ecologische crises.

Vanuit deze grondhouding wordt de workshop gegeven waarin samen met de deelnemers onderzocht wordt wat EcoHumanisme eigenlijk is en wat dat betekent voor ons eigen gedrag.

WelMobiel

WelMobiel: een duurzame mobiliteitsoplossing voor mensen in de wijk/buurt, die niet rolstoel gebonden zijn. Wat komt er kijken om zo'n dienst in je wijk te organiseren.



Wijk/dorpsraden voor duurzame ontwikkeling (Vereniging Noorden Duurzaam)

Deze workshop is voor leden van wijkraden en dorpsraden, voor kennisgroepen in wijken/dorpen, voor lokale overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties, en voor belangstellenden. Het onderwerp is democratisch versnellen van duurzame ontwikkeling in je eigen wijk of dorp, bijvoorbeeld voor energietransitie, sociale cohesie of biodiversiteit. We behandelen het model van taakdemocratie. Dat gaat uit van slimme werkverdeling tussen vijf 'taakgroepen' die in elke wijk en elk dorp te vinden zijn. We doen praktische oefeningen met kiezen van prioriteiten en ontwerpen van wijk/dorpsbrede duurzaamheidsprojecten. We lopen langs een gratis toolkit hiervoor. Met de kennis uit deze workshop kun je als wijk/dorpsraad beoordelen of je het model wilt testen op draagvlak en impact in je eigen wijk/dorp.



De toekomst van de landbouw (Land van Ons)

**Land
van
Ons**

De burgercoöperatie Land van Ons geeft een interactieve presentatie over haar doelen en werkwijze. In ons verhaal nemen we u mee langs de percelen Onneresch (Gr) en Holtesch (Dr) en laten zien dat natuurinclusief boeren echt kan! In onze stand kunt u nadere informatie krijgen, kennismaken met de producten van Oogst van Ons en deze kopen.

Vriendelijk communiceren (team vriendelijk communiceren)

Hoe krijg je eerder wat je wilt? Door vriendelijker te communiceren. Workshop waarbij je de waarde van vriendelijk communiceren ervaart door onder leiding van de trainer aan de slag te gaan.

**Vriendelijk
Communiceren**



Voor meer informatie, bel met:

Henk van der Zijden, 0623609101

